

Nhận định:

VÌ SAO CỰU-TÂN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÃ NÓI SAI SỰ THẬT NHƯ THẾ?

Thiện Ý

Chúng tôi gọi cựu-tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vì nguyên là Tổng Bí Thư Khóa XI, nay lại được Đại Hội đảng 12 tái bầu Tổng Bí Thư Khóa XII nhiệm kỳ 5 năm tới (2016-2021). Trọng buổi họp báo ngày cuối cùng kết thúc Đại Hội 12 của đảng CSVN kéo dài tám ngày (21 đến 28-1-2016), Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói sai sự thật hai điều:

- Một là Ông rất ngạc nhiên « tôi không ngờ » khi được tái cử ngôi vị Tổng Bí Thư ở tuổi 72 quá với tuổi qui định của Đảng phải về hưu đến 7 tuổi, nhưng là đảng viên Ông đành phải chấp nhận sự phân công của Đảng không được chối từ.

- Hai là Ông Trọng đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích về chế độ độc đảng, độc tài toàn trị do đảng CSVN áp đặt, thực hiện bao lâu nay tại Việt Nam. Theo ông, chế độ của đảng CSVN do tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách « dân chủ hơn hẳn » một số nước có tổ chức phổ thông đầu phiếu bầu ra những người lãnh đạo cao nhất nước ‘*nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất*’ và cho rằng Việt Nam “*dân chủ đến thế là cùng*” (!?!).

Hai câu hỏi được đặt ra: Vì sao Ông Trọng giám nói sai sự thật vô tư như thế và khi nào Ông Trọng mới giám nói đúng sự thật.

I/- VÌ SAO ÔNG TRỌNG GIÁM NÓI SAI SỰ THẬT VÔ TƯ NHƯ THẾ?

Nhiều người bàng quan nghe những lời tuyên bố trên của Ông Trọng hẳn sẽ ngạc nhiên tự hỏi tại sao người đứng đầu đảng CSVN không biết có làm lẫn hay “lú lẫn” gì không, mà lại giám nói dối hay “nói láo vô tư” (*nói theo kiểu những người bình dân cùng xứ Bắc Kỳ như Ông*) một cách công khai như thế. Vì quốc tế và nhân dân cả nước ai cũng biết trong nhiều ngày tháng trước Đại Hội đảng 12, Ông Trọng và bè cánh của Ông đã dùng mọi “mưu

ma chức quý” với nhiều thủ đoạn nham hiểm nhằm loại trừ đối thủ chính trị của mình là Thủ Tướng đương quyền Nguyễn Tấn Dũng và bằng mọi giá để giành và giữ cho kỳ được chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền uy của đảng. Đồng thời ai cũng biết Ông Trọng là một Tổng Bí Thư có học vị cao nhất (*Tiến sĩ Mác-Lê tốt nghiệp ở Lên Xô chuyên về tổ chức xây dựng đảng CS ?*) so với 10 đời Tổng Bí Thư trước Ông, kể từ ngày thành lập đảng CSVN (3-2-1930) thường ít học, mà tại sao giám ăn nói ngang ngược, coi thường công luận quốc tế cũng như quốc nội như thế.

Thế nhưng đối với những người quan tâm, có sự hiểu biết qua sách vở và kinh nghiệm thực tiễn, am tường về chủ nghĩa cộng sản, con người CS và đảng cộng sản Việt Nam nói riêng, cộng sản quốc tế nói chung, thì không lạ gì trước những lời nói sai sự thật một cách vô tư như thế của người đứng đầu đảng CSVN. Có chăng là phải khen Ông Trọng đã đóng đúng vai trò người phát ngôn chính và cao nhất của đảng CSVN, một chính đảng xây dựng trên nền tảng một chủ thuyết mang tính mê hoặc, không tưởng, nên đã phải dùng mọi thủ đoạn gian trá khi đi vào thực hiện, Vì trong cuộc họp báo, Ông Trọng đã thành thật thể hiện trung thực cá tính gian ngoan, xảo trá mẫn tính, tiêu biểu của con người cộng sản và tính tuyên truyền láo khoét của đảng CSVN để lừa mị lôi kéo quần chúng tin, theo Đảng. Nhưng nếu bất cứ quần chúng nhân dân nào không tin vào những lời tuyên truyền lừa mị dối trá, có nói không, không nói có của đảng CSVN, lại có ý thức hay hành động phản kháng lại chế độ, lập tức sẽ bị công cụ “chuyên chính vô sản” (*quân đội, công an, tòa án, nhà tù, pháp trường...*) là sẵn sàng dùng bạo lực, dù bất nhân tàn bạo đến đâu để thành đạt mục tiêu trấn áp, tiêu diệt bất cứ sự phản kháng nào để làm cái mà Ông Trọng gọi là ‘kỷ cương’ được Ông ngụy biện, rằng “*một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định sẽ không thể phát triển được*”.

Tất cả những tính chất gian trá và hành động tàn bạo tổng quát nêu trên của con người cộng sản và đảng CSVN, không cần nói ra, thì bất cứ ai cũng biết và có thể kiểm chứng được qua thực tế, từ ngày thành lập đảng CSVN, trước cũng như sau khi cướp được chính quyền. Trong hiện tại, chỉ cần đơn cử một sự kiện gian trá,

kéo dài nhiều năm cho đến nay, được nhắc lại trong nghị quyết và diễn văn bế mạc Đại Hội đảng 12, Ông Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường làm ăn “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà chính Ông và toàn đảng của Ông thâm tâm đều biết là không thể thực hiện được. Vì chính Ông cũng đã tiên liệu không biết đến hết thế kỷ này có xây dựng được chủ nghĩa xã hội hay không, chẳng khác nào câu nói dân gian “hãy đợi đến Tết Congo”, vốn là một nước ở Phi Châu đâu có Tết để mà đợi. Đúng là một sự gian trá, lừa bịp trắng trợn.

Đến đây câu trả lời cho câu hỏi vì sao Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng lại giám nói sai sự thật vô tư và đầy tự tin như thế, là vì toàn bộ kịch bản diễn ra từ trước cho đến lết thúc Đại Hội đảng 12 đều được che đậy bằng sự gian trá. Trong cuộc họp báo vào ngày kết thúc Đại Hội hôm 28-1-2016 vừa qua, Ông Nguyễn Phú Trọng chẳng qua chỉ làm công việc của một phát ngôn nhân chính thức và cao nhất của đảng để công bố kết thúc kịch bản gian trá bằng cách nói sai sự thật, nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu của “Đảng Ta”. Mục tiêu tối hậu đó là gì, có lợi hay có hại cho dân, cho nước? Thực tế sẽ có câu trả lời trong vòng 5 năm tới.

II/- KHI NÀO ÔNG TRỌNG MỚI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT?

Như trên chúng tôi đã nhận định Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói dối là để phục vụ cho nhu cầu của một kịch bản vừa được thực hiện bằng sự gian trá (Tạm gọi là kịch bản “Nín thở qua sông”), để giúp đảng CSVN thoát khỏi một tình thế nan giải, để có thêm thời gian khắc phục nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu qua một kịch bản tiếp theo (Tạm gọi là kịch bản “Qua cầu rút ván”) sẽ thực hiện trong vòng 5 năm tới (2016-2021). Vậy Ông Trọng chỉ nói thật khi mục tiêu tối hậu của đảng CSVN đã thành đạt. Nói cách khác gian trá chỉ là phương tiện hành động, là bức màn khói che, để thành đạt mục tiêu tối hậu, đảng CSVN đã vận dụng mọi gian trá để đạt mục tiêu tối hậu theo phương châm “Cứu cánh biện minh cho hành động”, dù cứu cánh ấy tốt hay xấu.

Nếu cứu cánh đó chỉ có lợi cho Đảng, bất lợi cho Dân, cho Nước, thì đó là cứu cánh xấu. Ví dụ như để cho đảng CSVN có thêm thời gian, cơ hội củng cố vững chắc chỗ dựa Bắc Kinh, để kéo dài quyền thống trị độc tôn trong một chế độ tài, độc đảng. Trong cứu cánh này, nếu Ông Tổng Trọng tồn tại đến hết nhiệm kỳ 5 năm, an toàn trở về hưu, Ông có thể nói sự thật như các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước về hưu trước ông đã nói thật, sau khi ra khỏi vòng cương tỏa của quyền lực, danh lợi, “Phản tỉnh triệt để” đã làm (xa như *Tướng Trần Độ, Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, gần như Phó Thủ Tướng Trần Phương, Bộ Trưởng Kế Hoạch đầu tư Bùi Quang... và rất nhiều đảng viên lớn nhỏ khác*) nếu như có dũng khí, không sợ mất ưu quyền, đặc lợi; bằng không thì Ông Trọng vẫn tiếp tục “Ngậm miệng ăn tiền” cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay hay cho đến khi chế độ của đảng CSVN sụp đổ như Liên Xô và hầu hết các nước XHCH trên thế giới.

Nếu cứu cánh đó có lợi cho Dân, cho Nước, là tốt. Ví dụ như trong vòng 5 năm tới tiếp tục nương theo chiều hướng quốc tế mới (*dân chủ hóa và thị trường tự do hóa toàn cầu*), khắc phục mọi khó khăn trở ngại, củng cố phát triển nội lực, đủ thế lực thoát Trung, tiến tới chế độ dân chủ, đa đảng, Ông Trọng sẽ nói thật và làm thật khi có đủ các điều kiện cần và đủ cho một sự chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng (Mục tiêu tối hậu).

III/- KẾT LUẬN.

Tựu chung còn đảng cs, còn chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam, Ông Trọng còn phải nói dối. Ông Trọng chỉ có thể nói thật khi Việt Nam có chế độ dân chủ, đa đảng. Ngày nào đảng CSVN còn độc quyền thống trị đất nước, Ông Tổng Trọng hay bất cứ lãnh đạo cấp cao cấp thấp nào của đảng và nhà nước CSVN vẫn phải nói dối vô tư, nói dối theo cơ cấu và mệnh lệnh của cái gọi là “Lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách”.

Viết đến đây nghĩ đến hình ảnh Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 72 tuổi, đầu tóc bạc phơ khiến chúng tôi liên tưởng đến một nghệ sĩ ở Miền Nam trước đây cũng có mái tóc bạc kim như Ông. Đó là tài tử Đoàn Châu Mậu, một nghệ sĩ quốc gia, đã đóng

vai Việt cộng chỉ huy các cuộc gài bom đặt chất nổ tại thành phố Sài Gòn trong phim “Tổ Đặc Công X.13 Phá Lưới” (*nếu tôi nhớ không lầm*). Sự liên tưởng này để suy đoán theo chiều hướng lạc quan, rằng trong cuộc họp báo ngày 28-1-2016 vừa qua, mong Ông Tổng Trọng chỉ đóng vai kẻ nói dối như một nghệ sĩ, để kết thúc một kịch bản tạm gọi là “Nín thở qua sông” để “thoát hiểm”, tạo tiền đề thuận lợi cho kịch bản tiếp theo “Qua cầu rút ván” nhằm thành đạt một cứu cánh tốt, có lợi cho dân, cho nước trong vòng 5 năm tới.

Chúng tôi xin kết thúc bài viết này bằng mượn lời của nguyên Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu “*Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm*”, để diễn giải những điều Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng nói sai sự thật trong diễn văn bế mạc và họp báo vào ngày kết thúc Đại Hội 12 của Đảng CSVN, theo chiều hướng lạc quan, rằng “*Đừng nghe những gì Tôi(Ông Trọng) nói, mà hãy nhìn kỹ những gì tôi(Ông Trọng) làm*”.

Vâng, quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ chăm chú nhìn những gì Ông Trọng và đảng CS của Ông làm trong 5 năm tới, để xem có lợi hay có hại cho dân cho nước, để có thái độ và hành động tiếp tay hay ngăn chặn kịp thời./.

Thiện Ý

Houston, ngày 3 tháng 2 năm 2016